



## WELKOM SINTERKLAAS!

Sinterklaas is weer in Nederland! Samen met de kinderen gaan we er een gezellige tijd van maken. In deze nieuwsbrief leest u wat er de komende weken op het programma staat. Omdat het thema maar een paar weken duurt is de inhoud van deze nieuwsbrief wat beknopter dan de gebruikelijke nieuwsbrieven die u ontvangt.

### Een aantal activiteiten uit het thema die de komende periode aan bod komen:

(niet alle kinderen zullen aan alle activiteiten deelnemen) :

- Misschien heeft u het al gezien: op de achterste hal is een Piethuis ingericht! Er is van alles te zien. Neem gerust een kijkje met uw kind(eren). Samen met de pedagogisch medewerker zullen de kinderen ook regelmatig een bezoek brengen aan het Piethuis.
- Bij het Piethuis staat een brievenbus van Sinterklaas. De kinderen maken een mooie tekening. Wie weet schrijft Sinterklaas wel een briefje terug?
- Kinderen van 2 jaar en ouder gaan hun pietendiploma halen. Daarvoor moet er eerst hard gewerkt worden. Met pietenpak aan zullen zij allerlei hindernissen moeten nemen. Puk doet natuurlijk mee!
- De begrippen zwaar, licht en meer en minder komen aan bod. Lukt het de kinderen om met pepernoten, suikerklontjes, schuimpjes of wortels de weegschaal in balans te brengen? Of wat is zwaarder?
- De kinderen gaan het paard van Sinterklaas (Amerigo) stempelen met een wattenstaafje. Kinderen mengen zwarte en witte verf en ontdekken dat dit samen grijs wordt.
- De kinderen maken een stoomboot voor Puk! Waar vaart Puk naartoe?
- We gaan met de groep speculaasjes maken. En daarna gaan we die natuurlijk lekker opeten!
- En tal van andere activiteiten...

### Enkele woorden die op het kindercentrum aan bod komen en die u thuis kunt herhalen zijn:

Het paard, wit, zwart, grijs, mengen, stempelen, stippen, staart, poot, oog, Sinterklaas.

Pepernoten, wegen, zwaar, licht, meer, minder.

Piet, boot, de vormen, plakken, kleuren, varen.

Speculaas, rollen, strooien, bruin, boter, water, plat, bakken, ruiken, proeven.

#### Pietenbezoek:

We krijgen bezoek van een Piet! Van maandag 26 november tot en met donderdag 29 november brengen alle groepen een bezoekje aan Piet. Bij het piethuis worden liedjes gezongen en/ of een verhaal voorgelezen.



**We gaan er samen met de kinderen een geweldige tijd van maken!**